

Eva Andreas
Tunadalskyrkan Köping 190224
”Det levande Ordet”
Ps 119:129-135

Det levande ordet är tema för dagens texter i kyrkoåret, och det är många infallsvinklar när man börjar tänka på vad det betyder. Vad är det som gör att ord får liv? Eller motsatsen att de faller platt till marken, som de också kan göra?

Låt mig ge några ögonblicksbilder från den gångna veckan med exempel på båda: Bönestund där förbönens ord styrker och hjälper, språkcafé där vi försöker lösa korsord på det som ska vara lätt svenska, men som är svårt när man inte förstår de ord som man ska försöka hitta synonymer till. Språket lever för den som förstår, men är en utmaning för den som inte lärt sig så mycket svenska än.

Körövning med sång på latin, vacker musik, men vad sjunger vi? Hur mycket kommer den som lyssnar att förstå? Böcker med vittnesbörd om hur människor fått ett möte med Jesus Kristus, där bibelordet mött in i olika situationer och gett hjälp att komma vidare. Bibelord med uppmuntran till en människa som har det svårt.

Det handlar om ord som både lever och kan skapa problem. När vi i kristen tro talar om det levande ordet handlar det främst om några saker- om bibelns ord som beskriver Gud och människan och mötet mellan dem, men också om Jesus som i Johannesevangeliet beskrivs som Ordet – Logos, Guds skapande ord- som uppenbaras och blir synligt i Jesus. Johannes skriver: I ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.

Bibeln berättar mycket om hur Gud talar till sitt folk, direkt och indirekt genom profeterna, genom dem han har utvalt till sina sändebud. Guds ord är skapande, uppenbarande, undervisande, överbevisande, och det finns en förväntan från Gud att människorna ska följa det han säger och då får de också hans beskydd och hjälp. Ps 119 som dagens text är hämtad ur beskriver på många olika sätt hur mycket orden från Gud/buden/lagen/dina stadgar/dina löften betyder. Det är en s. k bokstavspsalmsom inte fungerar på svenska, men i hebreiskan är varje nytt avsnitt nästa vers i alfabetet och därför blir också psalmen så lång. Jag rekommenderar att läsa den hemma i lugn och ro och fundera över texten. Då fanns ju inte bibeln som vi har idag men det var ändå så viktigt att leva nära, ta till sig orden som är givna. Och vi har ju fått en ännu större rikedom genom nya testamentet.

Det är ett rikt bildspråk t ex. jag sträcker mina händer mot dig och begrundar dina stadgar, för mig är den lag du förkunnar mer värd än mängder av guld och silver. Vad ditt löfte är ljuvt för min gom. Det smakar sötare än honung. Ditt ord är en lykta för min fot, Jag lyssnar begärligt med öppen mun ty jag längtar efter dina bud.

Guds ord är så viktigt och mycket värt att ingenting går upp mot det. På andra hälften av 1800-talet återupptäckte många Guds ord och det gick fram en väckelse genom Sverige. Man började fråga sig: Vad står det skrivet? Och istället för att låta kyrkan och prästerna förklara så började man läsa själv och orden fick liv och många kom till tro på Jesus. Köpings missionsförsamling kom till genom att några damer som kommit till tro möttes till en sällsamhet och bjöd in sina väninnor och berättade om sin tro och läste bibeln och ordet fick liv, berörde och de började tro, och berättade i sin tur vidare och det blev behov av att träffas för att dela den kristna gemenskapen och så bildades en församling. Det är inte alltid de stora kampanjerna som är medlet, utan att människor delar sin tro på ett enkelt öppet sätt.

Jesus kom för att uppenbara Guds ord i gärning. Helt plötsligt var det inte bara ord uttalade av ett sändebud, utan det hände något i kontakten mellan Jesus och människorna. Nu är naturligtvis många av berättelserna väldigt komprimerade, men visst förundras man över hur lärjungarna släppte allt när Jesus sa: Följ mig, hur människoskarorna flockades runt Jesus för att höra hans undervisning, som inte alltid strök medhårs utan utmanade, hur man förbehållslöst förlitade sig på Jesus och hans ingripande till ande, kropp och själ. Och genom att man vågade komma till honom, så hände också mycket. Hans krafter och möjligheter att visa på Guds möjligheter fick människorna att gång på gång häpnna, och det står på flera ställen i Nya testamentet om hur man förundrades över det han sade och gjorde: Ingen har talat som den mannen har gjort.

Men samtidigt var det så att de ord som gav liv åt många, blev så utmanande för andra att de ledde till att Jesus blev önskad, efterlyst och till slut dödad.

Vad är det levande ordet för dig och mig? Förmodligen ser det olika ut för oss, eftersom vi är olika som människor, men tänk att ha möjligheten att möta Jesus i bibelns ord, att förstå mer och mer om honom när vi läser Ordet och låter det beröra oss, och även om vi inte kan förstå allting, så kan vi känna igen oss i olika berättelser, för om

Jesus kunde då kan han idag också. Enstaka bibelverser kan tala rakt in i vår situation och bli till stöd och hjälp och utmaning. Någon sa ungefär så här: När jag stått i beredskap att ta nya steg i livet stora eller små, har Guds ord/bibelverser blivit till hjälp och styrka. Ibland har det handlar om stora kliv, ibland om små steg, ibland om att bara flytta tårna, men med Guds hjälp har det gått.

Men det levande ordet kan också nå oss på andra sätt, genom att det som händer omkring ibland kan få vara en hälsning från Gud. Någon berättade om en kristen film som gett igenkänning och utmaning, en sångvers kan ha ord som beskriver mina tankar och känslor och ger hjälp, ett samtal med en medmänniska kan förmedla något utan att motparten vet om det, en gök i en skogsdunge kan få förmedla kom nu, kom nu istället för sitt koko. Gud vill tala till oss på ett sätt som vi kan ta emot. Om vi är öppna för att lyssna.

Om vi skulle dela våra upplevelser av hur det levande ordet från Gud mött oss skulle vi få en mångfald av berättelser, skulle vi få dela förundran över hur Gud verkar, skulle vi förmodligen få en ännu större tillit till Gud och hans ord, därför att han blir så personlig.

Och det är ju också det vi möter i bibelns skildringar, hur människor möter ordet, både genom Jesus och senare genom apostlarna och de som kommer till tro på ordet. När Petrus, den som tidigare varit rädd, inlåst och totalt bortkommen, fick del av den helige andes kraft kunde han ställa sig upp och berätta om Jesus och vad blev följden: Jo, ”orden träffade dem i hjärtat och de frågade Vad skall vi göra? Svaret blir omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristis namn, så får nu förlåtelse för alla era synder”. Och tretusen kom till tro för att det levande ordet mötte dem.

Vi har allihop en rik skatt inom oss, därför att vi fått bibelordet på många sätt genom åren, i predikningar, i bibelläsning, i bibelstudier. Och även om vi inte kan citera ordagrant eller vet var det står, så kan han som är Ordet plocka fram det när vi behöver det och låta oss få erfara kraften i det levande ordet.

Guds ord är levande och starkt säger Hebreerbrevet, och tänk att vi har fått det som en gåva, som en möjlighet. Jag tycker bilden i psaltartexten är så talande: Jag lyssnar begärligt med öppen mun, ty jag längtar efter dina bud. Jag ser den lilla fågelungen som gapar efter mat och som blir mättade av sina föräldrar. Gud vill mätta oss, vi får

komma med längtan och närma oss honom och han kan tala på många olika sätt, med uppmuntran och stöd, men också med tillrättavisning och utmaning. Paulus skriver i Romarbrevet: Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp.

Det levande ordet vill ge oss hopp och möjligheter för varje dag. Vi får ta emot det och låta det sjunka ner djupt i vårt inre och hjälpa oss att förstå ännu mer vem Jesus är!

AMEN

Bibelcitrat från Bibel 2000
© Svenska Bibelsällskapet
www.bibeln.se